

Zweigbündelwald

'Nobody cares about the woods anymore! They come with fire, they come with axes... gnawing, biting, breaking, cutting, burning... destroyers!... usurpers!... curse them!' Deze legendarische uitbarsting van de anders nogal kalme Ent-koning Treebeard* gaat over de aantasting van de wouden door Orks en al het kwade dat daaraan is verbonden. Een citaat dat ons wel eens door het hoofd spookt als we zien hoe wij Mensen het bos kunnen behandelen.

Wij, in ons mooie Europa, zijn doorgaans voorstander van dunningspaden in onze bossen om de belasting van de bosbodem door voertuigen voor houtoogst tot een minimum te beperken. Dat dit leidt tot een rechte padenstructuur in onze overigens steeds minder rechte bossen is daarbij lastig. Dus wij, als ware Hollanders, maken deze paden dan toch maar weer krom. Daardoor wel meer belaste bosbodem, maar het oog wil ook wat, toch?

Deze foto uit Winterberg (D) leek hiermee afgedaan... hoewel ons toch enige twijfel bekruipt. Het lijkt wel een door hagen begrensde doorgang. Ons gevoel zegt: dit kan niet waar zijn. Maar wat is het dan wel?

- Een Duitse ecologische corridor die twee heidenvelden met elkaar verbindt, waarbij de oriëntatie zodanig is dat de zon er maximaal doorheen kan schijnen;
- Een kerstbomencultuur die netjes wordt opgesnoeid om voldoende groene takkendichtheid langs de stam te bevorderen;
- Toch echt een dunningspad op z'n Duits dat er aan alle kanten verzorgd uit dient te zien. Daarmee worden ook de bosbezoekers die een geordend bos wensen, op hun wenken bediend;
- Een deel van een onderhouden recreatief parcours dat in de winter langlaufers een goede sneeuwlaag door het bos biedt (als het sneeuwt) en in de zomer gebruikt kan worden door mountainbikers;
- Een verjongingsvlak dat is aangelegd om het monotone bos gevarieerder en klimaatbestendig te maken. Geïnspireerd op de coulissen zoals die halverwege de vorige eeuw werden aangelegd in het oudere bos om daar gunstige groeiomstandigheden voor schaduwtolerante boomsoorten te creëren.

Praktij kraad sel door Erwin Al en Ido Borkent, met dank aan Martijn van Wijk van de provincie Utrecht voor het leveren van de foto en de juiste oplossing.

* Een Ent is een ruim vier meter grote reus uit Middle-Earth, met een bladerbaard en bedekt met twijgen en mos, met donkere, groen gloeiende ogen; J.R.R. Tolkien, *Lord of the Rings*.



foto Martijn van Wijk

Antwoord
Het ietwat monotone ogende naaldbos lijkt niet echt geschikt voor een smalle eco-verbinding. Voor verjonging met coulissenaaplant is het – gezien de hoogte van het omringende bos – wat aan de smalle kant. Een loipe voor langlaufers zou best kunnen, maar voor mountainbikers is er echt te weinig ruimte voor voldoende bochtjes en buiten. Resteren het dunningspad en de kerstgroencultuur. Dunningspaden hebben niet tot doel een lichtbaan door het bos te creëren, sterker nog: hoe sneller de kronen boven deze exploitatieroutes tot sluiting komt, hoe liever. Het betreft dit keer een vorm van kerstbomencultuur bij onze Nachbarn. Het gaat hierbij echter niet om het oogsten van de hele kerstboom, maar om afgesnoeide takken langs de stam, voor kerstgroen en eindopbrengst van Tannenholz, ofwel dennenhout (een verwarrend germaans dat tot in onze kerstliedjes domineert). Maar ook als een gemaltivateerde dennenakker, die verder niet echt iets met bos te maken heeft.